

Mitchel Kleuver

Jij

GEDICHTEN

2018

MC Kleuver Blog

Copyright © 2018 Mitchel Kleuver
<https://www.mckleuver.nl/>

Omslagontwerp Jen Minkman

Foto omslag Nwel Saturay
<https://portfolio.nwelwashere.com/>

Druk Books and Beyond, Amsterdam

ISBN 9789082945508

NUR 306

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Inhoud

Gedichten

Het enige wat ik van jou heb is een foto
Feest, geniet, dans, spring en lach
Losjes danste ik in het midden
Werd je maar wakker
Verdwalen
Zijn wij dan vrienden voor het leven
De polonaise werd ingezet
Ik ben verslaafd aan jou
Ik heb mij door jou laten struikelen
Altijd als het gezellig is
Het is een gemis
Jennifer is een stoere meid
Jij
Het leven maakt een prijs
In het bos gedoken
Ik pluk voor jou de dag
Ik bevind mij in jouw bubbel
Hier voel ik mij veilig
Ergens op aarde ben jij
Ik teken hartjes op je foto
Golven slaan om jou heen
Ik wil je niet missen
Ik maak mijn eigen geluk
Een glimlach, een grijns en een lach
Je loopt voor mij langs
Muziek spookt door mijn kop

Ademloos staarde jij mij aan
Een uitzicht om van te houden
Jij bent niet ik
Als jij vlucht
De zon geeft kleur aan de dag
Laat me vrij
Kus me zacht
Tranen rollen
Als een vlinder in de nacht
Vroege morgen
Het is zo lang geleden dat wij lachten
Heb jij het geweten?
Airborne
Ik zat daar bij de boom
Wat is dan de leus?
Jij bent mij dierbaar
Blonde meid
Het gouden licht schijnt op de muur
Tot slot is dit het einde

Columns

Goed is goed genoeg
Als jij maar altijd bij mij bent
Jolene
Ik verscheurde je foto
Jij hebt ook alleen maar honger

Het enige wat ik van jou heb is een foto

Het enige wat ik van jou heb is een foto

Je lacht zo lief

Je bent verlegen

Maar wanneer ik naar jou kijk

Is dat het verleden

Je laat mij lachen en blozen

Wanneer ik aan jou denk

Ben ik verloren

Verloren in mijn ziel

Wat moet ik doen?

Dan kijk ik naar jouw foto

En bedenk mij

Ik zou je missen van mijn hart tot aan de maan

Feest, geniet, dans, spring en lach

Feest

Zoals jij in tijden niet hebt gedaan

Feest

Alsof jij nog nooit hebt bestaan

Geniet

Zoals jij in tijden niet hebt gedaan

Geniet

Alsof je nog nooit hebt bestaan

Dans

Zoals jij in tijden niet hebt gedaan

Dans

Alsof je nog nooit hebt bestaan

Spring

Zoals jij in tijden niet hebt gedaan

Spring

Alsof je nog nooit hebt bestaan

Lach

Zoals jij in tijden niet hebt gedaan

Lach

Alsof je nog nooit hebt bestaan

Ik laat jou jouw zijn

Als je mij betoverd

En mij mij laat zijn

Losjes danste ik in het midden

Losjes danste ik in het midden
Van alle mensen
Was ik alleen
Alleen maar bezig met jou
Je kwam voorbij
Gunde mij geen blik waardig
Ik leek je te kennen
Viel dat nou tegen
Je liep verder
Liet mij dansend achter in het midden
Het midden van alles of niets
Ik danste door

Werd je maar wakker

Werd je maar wakker
In het licht van de nacht
Dan keek ik je aan
En zag de sterren fonkelen
In je heldere ogen
De maan die schijnt
En jij die naar mij lacht
Mijn blik die rust
Blijft steken op de plek
Waar ik honderden vallende sterren zie
Jouw ogen
In de heldere nacht